

# Kajuit Nieuws

---

Kerst  
2020



De spreekbuis van Communautaire Gemeenschap Oudezijds 100  
jaargang 61 - nummer 4

**OUDE  
ZIJDS  
100**

---

*In goede handen*



# Colofon

Kajuit Nieuws - jaargang 61, nummer 4, Kerst 2020

Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen samen de Communautaire Gemeenschap Oudezijds 100. In de binnenstad van Amsterdam en daarbuiten willen wij in leven en werken het Evangelie van Jezus Christus present stellen. Oudezijds 100 biedt concreet hulp door inloop, maatschappelijke opvang, begeleid wonen, medisch maatschappelijk werk en medische zorg voor onverzekerden.

De woongemeenschap functioneert hierin als groot gezin en oefenschool, die de hulpverlening ondersteunt. Sinds haar ontstaan is de gemeenschap een plek waar christenen met verschillende achtergronden hun dagelijks leven delen. Als werkplaats voor oecumene zoeken we wat ons bindt.

De gemeenschap Spe Gaudentes vormt de kern van het grotere geheel van Oudezijds 100 en draagt verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de gemeenschap.

## Abonnement & informatie

Een abonnement op het KajuitNieuws kan ieder moment ingaan. Neem contact met ons op en u krijgt het KajuitNieuws thuisgestuurd. De richtprijs is € 10,-.

Wilt u meer weten over onze gemeenschap? Neem dan een kijkje op onze website [www.oudezijds100.nl](http://www.oudezijds100.nl) of neem contact met ons op (zie achterzijde). We sturen u graag informatie toe.

## Acceptgiro

U kunt ons helpen door voor ons te bidden, ons werk financieel te ondersteunen of als vrijwilliger met ons mee te werken in Amsterdam of Maria ter Claesze (Friesland). Met de bijgevoegde acceptgiro kunt u  
- giften overmaken voor het KajuitNieuws-abonnement  
- giften overmaken ten bate van ons werk

## Productie

Dit nummer van het KajuitNieuws werd opgemaakt en gedrukt bij PrintzPack te Vorden. Redactie en logistiek: br Rik Florentinus sg, zr Lyke Florentinus-Boiten sg, Erik Hendrix, Merel Knipping, Petra Rozendaal, Maarten Kloot, Anna Huisman, Mathies Florentinus.

# Inhoudsopgave

<b>Vriendenbrief</b>	<b>3</b>
<b>Interview met Lucas Strutz</b>	<b>6</b>
<b>Het ingetogen wonder van Kerst</b>	<b>9</b>
<b>Bij de hand</b>	<b>11</b>
<b>Column Kruispost</b>	<b>12</b>
<b>Kroniek</b>	<b>14</b>



## Vriendenbrief

### In goede handen

Amsterdam, december 2020

Aan allen verbonden met de Communautaire  
Gemeenschap Oudezijds 100,

Zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem  
in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er  
voor hen geen plaats was in de herberg.  
En er waren herders in diezelfde streek, die zich

ophielden in het open veld en 's nachts de wacht  
hielden over hun kudde.

En zie, een engel van de Heer stond bij hen en de  
heerlijkheid van de Heer omscheen hen en zij  
werden zeer bevreesd.

En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd,  
want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor  
heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u  
geboren is de Zaligmaker, in de stad van David;



Hij is Christus, de Heere.

En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.

En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.

**Je zou de eerste verzen zo kunnen lezen:** En er waren vrienden in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld, want thuis was er geen plaats om anderhalve meter afstand van elkaar te houden.

Het Covid-virus zorgt nog steeds voor veel onrust. Zeker nu, een tijd waarin we met elkaar feest willen vieren, worden we bepaald bij de duisternis van de pandemie.

En dan is er een engel, een boodschapper, die zegt 'niet bevreesd te hoeven zijn' en verkondigt 'grote blijdschap voor heel het volk'. Het is bijna niet te geloven! ook toen voor de herders niet.

En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.

De menigte roept: 'eer aan God in de hoogste hemelen': Het gaat hier niet in de eerste plaats om de eer die wij als mensen God brengen (helaas gebeurt dat ook zo weinig in een wereld die vervreemd is van God), daar heeft God ons bij wijze van spreken niet eens voor nodig: Hij stuurt zijn engelen naar de aarde; en wat zij zingen, is niet zozeer een oproep aan ons dit ook te doen, als wel een uitroep: Kijk naar de eer van God! Ontdek zijn heerlijkheid! De engelen leren ons omhóóg en om ons heen te kijken, juist ook als alles duister is.

Wij vieren het feest van het Kind in de kribbe, het Kind dat zelf het ultieme isolement heeft ervaren toen hij aan het kruis hing en uitriep: "Mijn God, mijn God, Waarom heb je mij verlaten?". Wij mogen uitroepen "Immanuel, Immanuel" (God met ons). Bij Hem zijn we in goede handen. Of zoals Nel Benschop het in haar gedicht verwoordt:

Het is niet waar, dat Gij ons hebt verlaten,  
Gij zijt niet ver van ons vandaan gegaan,  
En zelfs voor ons, die U zo vaak vergaten  
Blijft elke dag U hart wijd open staan.

Het is niet waar, dat wij Uw hand niet voelen,  
En dat wij tastend door het donker gaan;  
Gij weet nog vóór ons spreken ons bedoelen,  
Als wij alleen zijn, komt Gij naast ons staan.  
Ons leven is toch veilig in Uw handen?  
Het is toch waar, dat Gij nog wond'ren doet?  
Ook in ons hart kunt Gij Uw vlam doen branden,  
Luid roept in ons de stem, heer, van Uw bloed.

Door onze handen zegent Gij de mensen,  
Door onze mond spreekt Gij Uw troostend Woord,  
Door onze daad doorbreekt Gij alle grenzen,  
Door ons gebed trekt G' overwinnend voort!

Kerst, dat is: je lege handen laten vullen met Gods vrede op aarde en zelf ook vredestitelers worden. Dat kan door Christus, het Kind in de kribbe, de Vrededorst, Gods eigen Zoon.

Namens de communautaire gemeenschap  
Oudezijds100 wens ik jullie gezegende  
Kerstdagen en een Voorspoedig 2021

Rik Florentinus,  
Prior

*Rik Florentinus, sj.*  
Prior.



## Houd de kinderen bezig!

Niet naar school, wel naar school en weer niet naar school.... Zeker voor de kinderen in de gemeenschap brengt Covid-19 veel onrust mee in hun dagelijks leven. Wij proberen daarom de kinderen zoveel mogelijk afleiding te geven door activiteiten te organiseren en hiermee ook ouders wat te ontlasten. Pretparken en dierentuinen zitten er nu niet in, maar wandelen en picknicken in het park is natuurlijk ook heel leuk, of knutselen in de Refter van de gemeenschap onder het bezielende oog van onze vrijwilligers. Wilt u hieraan bijdragen en de kinderen toch nog een onvergetelijke kerstvakantie geven? Of wilt u de activiteiten van Oudezijds 100 op een andere manier steunen? Kijk dan op [www.oudezijds100.nl/steunons](http://www.oudezijds100.nl/steunons) of de facebookpagina van de Communautaire Gemeenschap Oudezijds 100, waar we u op de hoogte houden van lopende en toekomstige projecten. Om het u gemakkelijk te maken, kunt u ook direct via onze website doneren!



## Interview met Lucas Strutz

### Gemeenschapsbewoner

door Anna Huisman:



## Wonen bij Oudezijds 100 tijdens Kerst en Corona

Voor we het weten is de kersttijd alweer aangebroken en binnen Oudezijds 100 wordt de kerstversiering (al dan niet te vroeg) enthousiast opgehangen. We hebben meer behoefte aan licht in deze donkere dagen. Dagen die voor de meesten van ons niet alleen donker zijn door het gebrek aan zonlicht,

maar ook door het coronavirus dat inmiddels al maanden invloed heeft op onze levens. Kerst zal er misschien anders uit gaan zien dan normaal. Vanuit deze invalshoek heb ik Lucas geïnterviewd, erg leuk om hem op deze manier beter te leren kennen. Ik geef jullie graag een inkijkje in dit gesprek!



Allereerst, zou je jezelf in het kort willen introduceren?

Ik ben Lucas, 25 jaar oud en ik studeer Business Administration aan de Vrije Universiteit. Ik kom uit Berlijn en ben afgelopen september bij Oudezijds 100 komen wonen.

Hoe ben je bij Oudezijds 100 terecht gekomen?

Ik ben hier komen wonen via Jasper en Tirza. Ik wist dat zij bij Oudezijds 100 woonden en toen ik op zoek was naar een plekje in Amsterdam dacht ik al snel aan Oudezijds 100. Zo is het balletje gaan rollen.

Waar kan ik jou in een doorsnee week vinden binnen Oudezijds 100?

Doordeweeks zit ik meestal op mijn kamer of in de keuken te studeren. Het liefst studeer ik in mijn keuken, omdat het een eigen plek is midden in de gemeenschap. Dan heb je tussen het studeren door wat aanspraak hetgeen heel gezellig is.

Hoe blijf je in contact met je Duitse vrienden en familie?

Wij hebben een grote WhatsApp-groep die altijd heel actief is. Ook ga ik regelmatig naar mijn zus in Den Haag, dan kunnen we elkaar meteen bijpraten over de laatste nieuwtjes. Helaas kunnen we nu lastiger naar Duitsland vanwege onze drukke levens en Corona.

Hoe heeft de pandemie je leven beïnvloed?

Het grootste verschil is dat ik eigenlijk bijna altijd thuis ben, zoals de meeste mensen. Student zijn tijdens de coronatijd is soms nog best voordelig. Ik hoef mij geen zorgen te maken om mijn baan en ik gebruik mijn tijd nu goed. Ik ben blij dat ik mijn

studie thuis kan voortzetten en gelukkig heb ik ondanks alles binnenkort mijn diploma binnen. Een groot nadeel is dat ik mijn vriendin, vrienden en familie niet zo vaak spreek als ik zou willen. Studievrienden spreek ik nog wel regelmatig, zij wonen samen op Uilenstede, daar kan ik makkelijk langs gaan. Maar voornamelijk ben ik dus bezig met mijn studie.

Hoe heeft Corona invloed op je geloofsleven?

Nu ik er zo over nadenk, waren vooral de eerste maanden in Berlijn even wennen. We konden als gezin niet meer naar de kerk en we zijn daarom met elkaar een soort dienst gaan houden. Mijn vader is al op leeftijd en hij was niet altijd in staat om deze dienst volledig te leiden. Mijn broer en ik hebben dit daarom gedeeltelijk van hem overgenomen, iets wat wij normaal gesproken niet zouden doen. Die verandering was niet per definitie negatief en het heeft ook juist weer nieuwe inzichten gegeven. Corona heeft het mij niet moeilijker gemaakt om te geloven.

Hoe spendeer je normaal gesproken de feestdagen?

Normaal gesproken ben ik altijd in Berlijn te vinden tijdens de feestdagen. De dagen voor kerst komt normaal iedereen die oorspronkelijk uit Berlijn komt terug naar de stad en vertrekken de mensen die niet uit Berlijn komen naar hun families. Dus de stad heeft dan echt een andere sfeer: Berlijn wordt weer een beetje van de Berlijners. Voorheen gingen we op de 23e naar een kerstmarkt. De volgende dag zetten we dan met elkaar de kerstboom op en maken we het huis klaar voor de kerstdagen. In de middag gaan we naar de kerk, daarna komt er meestal familie langs of komen



gemeenteleden. Op eerste en tweede kerstdag splitsen we de familie op omdat het anders te druk wordt.”

Hoe ga je nu de kerst vieren?

Ik ga terug naar Berlijn maar het is een hele planning met coronatesten en quarantaine. Als alles volgens plan gaat, zit ik met Kerst aan tafel met mijn ouders, zusje en broer. We maken wel grapjes over het scenario waarin mijn coronatest positief is en ik Kerst en Oud en Nieuw alleen moet gaan beleven, dat zou wel een verhaal zijn om aan mijn kleinkinderen te vertellen.

Al met al, hoe ervaar je kerst, Corona en wonen bij Oudezijds 100?

Ik begin wel vermoed te raken van Corona: ik heb het gevoel dat het wel genoeg is geweest zo. Het enige goede is dat iedereen in hetzelfde schuitje zit. Ik mis mijn vrienden en familie en mijn ouders zitten in de risicogroep dus dat is niet altijd makkelijk. Als ik gewoon thuis ben op Oudezijds 100, raakt dat soms wat meer op de achtergrond. Het is heel fijn om gezelschap en gezelligheid te voelen binnen de gemeenschap, zeker nu.







## Het ingetogen wonder van Kerst

*door Maarten Klok:*

In een bevindelijk orthodox milieu mocht ik opgroeien. Ik herinner mij de preken omstreeks Kerst. Het was geen Kerst geweest als in de preek niet een of andere enquête over de betekenis van kerst werd aangehaald. In zo'n enquête werd mensen gevraagd waar zij aan moesten denken bij Kerst. Veel geënquêteerden noemden dan de gezelligheid, het omgeven zijn door familie en veel en goed eten. Het Kerstkind stond nooit op één. Vervolgens stelde de predikant altijd de wat versleten en clichématige vraag of dat voor

ons anders was. Ging het ons niet ook om het eten, de kitsch, de commercialiteit en de gezelligheid erom heen? De gemeenteleden lieten de retoriek van hun predikant ieder jaar weer gedwee over zich heen gaan.

In mijn jeugd kon ik altijd meer met Goede Vrijdag dan met Kerstmis. Lijden maakt onderdeel uit van ons leven. Ieder wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd. Je leest een krant, kijkt het journaal, spreekt met vrienden om je heen. Het lijden is nooit ver



weg, zelfs niet als je uitzonderlijk geprivilegieerd bent en in één van de rijkste landen ter wereld woont.

Het heeft mij altijd geraakt en ontroerd dat wij in een God geloven die zich identificeert met het zwakke en onaanzienlijke, met de arme, de door iedereen in de steek gelatene. In de katholieke liturgie komt dit aspect prachtig tot uitdrukking als vanaf Witte Donderdag tot Pasen de altaar-bellen worden ingeruild voor ratels. Niet de altaar-bellen begeleiden de consecratie maar ratels die melaatsen gewoon waren te gebruiken om anderen te waarschuwen voor hun komst, zodat anderen een 'veilig' heenkomen konden zoeken. Als de ratels klinken, is Christus als de melaatse onder ons. De gelovigen moeten een bewuste keuze maken: is dit onze God? Willen wij een God wiens kracht in zwakheid wordt geopenbaard? Een wonderlijk en fascinerend mysterie!  
*Is de boodschap van Kerstmis wezenlijk anders?*  
Het goede eten, de gezelligheid, de vertederende blik van een pasgeboren kind: het is een (belangrijk) aspect van Kerst.

De heilige Augustinus zegt:  
"God is mens geworden zodat de mens God kon worden. Om de slaaf zich tot de Heer te laten keren, heeft de Heer het bestaan van een slaaf aangenomen. De Bewoner van de hemel heeft op aarde gewoond zodat een aardbewoner, de mens, in de hemel kon wonen."  
Door de geboorte van het Christuskind heeft God ons bestaan gedeeld. Hij heeft gegeten, gedronken, lief gehad. Genieten van het lev-

en is lofprijzing op God. Dit aspect werd in mijn bevindelijk orthodoxe jeugd misschien teveel in een negatief daglicht gesteld. Het is niet of-of maar en-en. Naast het feit dat Christus zijn schepping heeft omarmd wil het Christuskind ons ook verheffen tot waar wij toe geschapen zijn.

De dominees van mijn jeugd hadden in zoverre gelijk dat het met Kerst inderdaad niet alleen gaat om het eten en drinken, de gezelligheid. Het verhaal van het pasgeboren kind heeft meer in zich. Het kind wordt geboren in een stal omdat er voor hem elders geen plaats is. Niet de machtigen, maar gewone herders verheugen zich over de geboorte van het kind. Het Christuskind keert alles om, wil ons met nieuwe ogen laten kijken. Niet macht heeft het laatste woord, maar liefde. Niet de autonome mens, maar de mens die bereid is zichzelf weg te schenken zal leven. God zal zich niet met de rijke maar met de arme identificeren. Niet ons IQ of onze carrière, maar wijsheid, vroomheid en daden van barmhartigheid tellen: God keert alles om. Dat dit omdenken voor ons niet eenvoudig is blijkt uit de latere kruisdood van het kind van wie wij nu de geboorte vieren.

De viering van het Kerstfeest zal dit jaar anders zijn: meer ingetogen. Een uitstekende gelegenheid om dit jaar wat meer in onszelf te keren. Om onze levenspraxis te spiegelen aan die van het Kind dat ons het leven heeft voorgedaan.

Eer aan het Kind, Glorie aan God in den hoge. Zalig kerstfeest!

# Bij de hand

## Jesaja 41:13

Want ik ben de HEER, je God, ik neem je bij je rechterhand en zeg je:  
Wees niet bang, ik zal je helpen.





# Column Kruispost - Er zijn!

*Door Petra Rozendaal:*



2020... het is nog niet voorbij maar we kunnen wel al vaststellen dat het een energierend jaar is geweest. Ook op Kruispost is er veel gebeurd. We hebben afscheid genomen van collega's en er zijn nieuwe collega's bijgekomen, we hebben veel overlegd, veel getwijfeld maar vooral ook veel gedaan.

We hebben, ondanks alle moeilijkheden, steeds geprobeerd om aan onze opdracht gehoor te geven. Namelijk: het Evangelie van Jezus Christus handen en voeten geven. Dat betekent voor de medewerkers van Kruispost: er zijn! We staan klaar om naar onze medemens om te zien. Om ze medische zorg te geven maar ook een luisterend oor en ondersteuning te bieden.

Als maatschappelijk werkers op de Kruispost, hebben we te maken met zo veel verschillende soorten problematieken, een standaard antwoord is er niet, het is maatwerk.

Soms staan we met onze hulpvragers voor dilemma's die om onmogelijke keuzes vragen. Soms sluiten keuzemogelijkheden elkaar juist uit of staan we met onze rug tegen de muur omdat er überhaupt geen keuzes lijken. Dat is frustrerend, we willen zo graag helpen, iemand echt uit de moeilijkheden halen... Wat er dan rest is 'er zijn!' En dat is precies wat we op Kruispost willen en kunnen. We kunnen niet altijd hoogdravende idealen nastreven, maar we kunnen er zijn, mensen welkom heten en zich gezien laten voelen.

Heel soms krijgen we hulpvragen die ook complex zijn, maar op een heel andere manier.

Zo ook de hulpvraag van meneer B. Een jaar of twee geleden ontmoette ik meneer B. voor het eerst. Hij had een baan in Amsterdam maar komt eigenlijk uit het zuiden van het land, waar hij ook ingeschreven staat. Alles goed geregeld: baan, logeerasresje bij een vriend en een inschrijfadres elders. Alles liep gewoon door tot meneer B. er achter kwam dat inschrijving in Amsterdam uitschrijving uit vorige stad betekende met alle gevolgen van dien: stoppen van zorgverzekering blokkeren van bankrekening... En daar zat meneer B op de Kruispost, een breed grijnzende spontane man van een jaar of 35. Alleen maar op zoek naar een beetje houvast, waarna hij het verder zelf wel weer zou redden. Voor ons als maatschappelijk werkers heel prettig: iemand die zelfredzaam wil zijn. Vol goede moed zijn we bij het begin begonnen en evenzo kwam meneer B. iedere twee weken trouw naar Kruispost om verslag te doen van zijn goede acties. Nu, twee jaar later, komt meneer B nog steeds op Kruispost, waar mijn collega hem nu ziet. De zaak blijkt inmiddels toch echt complexer; Het lukt meneer B toch niet alles op de rit te krijgen, toch blijft hij blij! Hij heeft ons, wij steunen hem en geven hem handvatten om stapje voor stapje verder te komen.

Ook hier blijkt: op Kruispost zijn we er, en dat geeft sommige mensen net de hoop en moed hoop om door te gaan. Ook in onstuimige tijden...

Laten we naar elkaar blijven omzien!

Vanaf de Kruispost wens ik u, namens het hele team, mooie en gezegende kerstdagen.



# Kroniek

*Door Mathies Florentinus:*

## Intelligente bruggen: een stap te ver

Op de Oudezijds Achterburgwal komt een intelligente brug waar al langer dan een half decennium aan gewerkt wordt. In 2014 begonnen de werkzaamheden aan de brug, en inmiddels is het eind 2020: zes jaar later, drie tijdelijke bruggen verder en lange periodes zonder enige vorm van brug, en dat alles om de eerdere brug te vervangen waarvan onduidelijk is waarom hij vervangen moest worden.

Het was de bedoeling om de nieuwe brug in de zomer van 2017 te realiseren, maar drie jaar verder staat er nog steeds geen brug. De bouw van de toekomstige brug bracht namelijk verschillende moeilijkheden met zich mee. De kades moesten nog worden gerenoveerd, omdat deze te zwak bleken om de nieuwe brug te kunnen dragen. Daarnaast gaat er een gerucht rond dat de brug te groot is om door de smalle steegjes getransporteerd te worden en aangeleverd op de plek van bestemming.

In eerste instantie was het plan om de brug op locatie te maken. Dit kon echter niet vanwege veiligheidsredenen. Nu staat de brug te wachten in een loods op de NDSM-werf.

MX3D - een engineer bedrijf met de focus op 3D geprinte, metalen ontwerpen, en TU Delft, hebben deze “intelligente” brug ontworpen. Volgens technisch directeur van MX3D Tim Geurtjens, kan de brug spanning, verplaatsing, trillingen en omgevingsfactoren zoals luchtkwaliteit en temperatuur meten. “Hierdoor kunnen wij, de ingenieurs, de gezondheid van de brug in real-time meten en kunnen we controleren hoe deze gedurende zijn levensduur verandert.”

Het nieuwe streven werd om in oktober 2020 de brug geplaatst te hebben. Door onbekende verstoringen staat de brug er echter nog steeds niet.

Maar waarom moest die “intelligente” brug er nou überhaupt komen? Geef mij liever de originele brug terug: geen stap te ver.





# OUDE ZIJDS 100

Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100  
Oudezijds Achterburgwal 100  
1012 DS Amsterdam  
020 6266634  
[info@oudezijds100.nl](mailto:info@oudezijds100.nl)  
[www.oudezijds100.nl](http://www.oudezijds100.nl)

Voor giften:  
Stichting Vrienden van Oudezijds 100  
ING 56295  
IBAN NL80INGB 0000056295  
BIC INGBNL2A

